

Jodendom, christendom en islam hebben elkaar vandaag de dag over en weer te veel nodig om elkaar nog langer te mogen bestrijden. Om van een minder vreedzame coëxistentie naar gesprek over te schakelen, moeten ze elkaar schrappen van de lijst van *hate providers*, waarop ze tot nu toe voor elkaar de belangrijkste posten vormden.

Wanneer alleen de weg van de beschaving nog openstaat, wordt het zaak dat door heilig vuur bezielde collectieven zich omvormen tot partijen. En als ik partijen zeg, doel ik op hun onderlinge concurrentie. Waar concurrentie heerst, moeten de kandidaten hun aanspraken op universele heerschappij opgeven, hun aanspraken op de superioriteit van hun overtuigingen echter niet.