

Bericht aan de lezer	7
A. Afzet	
I. Een moeilijk verhaal	13
- Een God van liefde?	13
- Waarom dit verhaal?	19
- De vraag	20
- Blik vooruit	21
II. Het verhaal in de drie religies	28
III. De kritiek op het verhaal	35
Intermezzo: Abraham een zelfmoordterrorist?	39
B. Sprong	
IV. Inleiding	49
V. De teksten	
- De Bijbelse versie	51
- De Koranische versie	57
Intermezzo: wanneer is soera 37geschreven?	60
VI. Soera as-saffat	64
- Opbouw en inhoud	64
- Boodschap	71
- Inleiding tot het offer	72
- Kern: vader en zoon	73
- Het verhaal in de Koran vergeleken met het verhaal in de Bijbel	77
- Conclusie: offer jezelf en ongelovigen op voor je geloof	88
VII. Genesis 22: Abrahams zwijgende geloof	92
- Het zwijgen van Abraham	92
- Intermezzo: vertrouwen tegen beter weten in	96
- Spreken als niet-spreken	99
VIII. Genesis 22: opschorting van de ethiek	109
- Kierkegaards levensprobleem	109
- Waarom de wet in het geloof opgeschort moet worden	122
C. Landing	
IX. Wat is dan geloven?	137
- 'Niet te begrijpen maar niet onbegrijpelijk' (Wittgenstein)	142
- Geloven en niet-geloven tegelijk	147
X. Wat betekent het verhaal nu?	151
- Een atheïstische interpretatie	153
- Het verhaal nu	156
Naschrift	163
Aantekeningen	171