

Dirk Verhofstadt beschrijft het ontstaan van de eerste liberale partijen in de wereld, de gestage opmars van het liberale denken in de negentiende eeuw met de afschaffing van de slavernij als hoogtepunt, maar ook de ondergang van de liberale democratieën tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw door het communisme, fascisme en nazisme.

In 1947 werden de Liberale Internationale en de Mont Pèlerin Society opgericht. Ze zorgden voor een heropleving van het liberalisme tijdens de periode van de Koude Oorlog, de dekolonisatie en de golden sixties. Vanaf de jaren tachtig was het liberalisme bijzonder succesvol met de val van de Berlijnse Muur en de ineenstorting van het communisme. Rond het jaar 2000 waren er een record aantal liberale democratieën en leek de strijd tussen de ideologieën voorbij. Vandaag staat het liberalisme weer onder druk door de opkomst van het islamisme, nationalisme en populisme. De auteur beschrijft ook twaalf strijdpunten die bepalend zullen zijn voor de toekomst van het liberalisme.

DIRK VERHOFSTADT (°1955) is doctor in de Moraalwetenschap, professor Media en Ethiek aan de Universiteit Gent en auteur van diverse politiek filosofische boeken.

Dirk Verhofstadt gaat op zoek naar de bronnen, de ontwikkeling en het wedervaren van het liberalisme en de liberale democratie, doorheen de eeuwen, de landen en de continenten.

ANNEMIE NEYTS

Een must-read voor iedereen die begaan is met de individuele vrijheid.

BOUDEWIJN BOUCKAERT

Dirk Verhofstadt heeft een prachtig boek geschreven, waarin hij de essentie van het echte liberalisme weergeeft: kosmopolitisch, genereus, vrijheid met respect voor de vrijheid van anderen.

JAN TERLOUW

Een onmisbaar standaardwerk over de geschiedenis van de belangrijkste politieke ideologie van onze tijd.

PAUL CLITEUR

Velen zullen zich, na lectuur van dit werk, opnieuw met overtuiging liberaal voelen.

ETIENNE VERMEERSCH

Dirk Verhofstadt heeft een belangrijk boek geschreven dat iedere liberaal zou moeten lezen.

FRITS BOLKESTEIN