

Heeft Europa nog een toekomst? Twintig jaar geleden werd deze vraag zelden gesteld. Europa stond toch voor vrede en welvaart? Europa was toch de hoeder van belangrijke waarden als vrijheid, gelijkheid, solidariteit en menselijke waardigheid? Vandaag de dag zien we een radicale omslag. Oude zekerheden lijken te verdwijnen. De Europese Unie wordt gezien als 'het onverzadigbare ondemocratische monster uit Brussel'. Een bureaucratisch instituut met een schrijnend gebrek aan openheid en transparantie. Veel mensen zouden dan ook liever vandaag dan morgen uit het Europese project stappen. Maar klopt deze kritiek wel? Is er voor Europa en de oude 'Europese Gedachte' werkelijk geen toekomst meer? Of is er toch nog ruimte voor een nieuw, bij onze tijd passend Europees elan?

In dit boek buigen tien denkers zich over deze moeilijke vragen vanuit verschillende wetenschappelijke achtergronden en invalshoeken (filosofie, theologie, sociologie en geschiedenis). *Europa - op zoek naar een nieuw elan* bevat bijdragen van: Erik Borgman, Gabriël van den Brink, Donald Loose, Damiaan Meuwissen, Jos de Mul, Dick Pels, Peter Rietbergen, Ronald Tinnevelt, Rowan Williams en Holger Zaborowski.