

In *Het huishouden van onze verlangens* volgt filosoof Coen Simon de gangen van onze verlangens, schulden en verspillingen. Op zoek naar de oorsprong van de economie stuit hij op een schuld die nooit kan worden afgelost: het menselijk tekort. Hoe rationeel we de schaarse middelen ook verdelen, dit debet blijft altijd staan. We doen alles om maar van ons schuldgevoel af te komen, zelfs verspillen.

Coen Simon (1972) is filosoof en publicist. Zijn essays in *NRC Handelsblad*, *nrc.next* en *Trouw* zijn spraakmakend in het publieke debat. Van zijn hand verschenen onder meer *Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden*, *Zo begint iedere ziener* en *Wachten op geluk*. Voor *En toen wisten we alles* kreeg hij de Socrates Wisselbeker.

'Een intrigerend boek. Coen Simon is een favoriet van mij.'
Arie Storm, *Tros Nieuwsshow*

'Simon heeft een originele blik en schrijft toegankelijk, zonder oppervlakkig te worden. Hij wil de kleinste gebeurtenissen betrapen op grotere waarheden - en zo beland je haast moeiteloos in een vertoog over de menselijke conditie.' *Trouw*

'Wonderlijk dat een klein boek zoveel stof tot nadenken kan bieden. Een interessante exercitie langs de fenomenen geld, winst en waarde.' *Elsevier*