

Dit is een verontrustend boek over het lot van de mens in een wereld waarin digitale techniek en “het net” diens bestaan fundamenteel veranderen. De mogelijke schaduwzijden daarvan weet Schnitzler op een onderlegde, intelligente, meeslepende en eloquente manier te verwoorden.’ - Ad Verbrugge

De digitale revolutie brengt een eigentijds proletariaat voort. Fabrieksarbeiders zijn vervangen door informatieverwerkers, grootindustriëlen door grootdatabezitters, machines door megaservers. De industrialisering van de arbeid heeft plaatsgemaakt voor de industrialisering van de geest, lichamelijke uitputting voor geestelijke uitputting, en milieuvervuiling wordt verdrongen door mentale vervuiling.

In *Het digitale proletariaat* wordt de ontstaansgeschiedenis van een eigentijdse klasse geschetst. De digitale proletariër is een mens van wie het hele bewustzijn - zijn aandacht, emoties en vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën - tot koopwaar is gereduceerd. Schnitzler maakt inzichtelijk dat de mens zowel zijn handelingsbekwaamheid als zijn levenskennis dreigt te verliezen. Totale proletarisering is het resultaat.

De bijtende kritiek van de auteur op de digitale cultuur noopt tot bezinning.

Hans Schnitzler (1968) is filosoof, publicist en voormalig columnist van *de Volkskrant*. Zijn essays en opiniestukken verschenen onder meer in *NRC Handelsblad*, *nrc.next*, *Trouw*, *De Standaard*, *De Morgen* en *Hard Gras*. In zijn werk staat de invloed van de digitalisering op onze alledaagse leefwereld centraal.

