

In de sociologie is de samenleving als God. Zij is overal, maar niemand heeft haar ooit gezien. Tegen dit 'sociologische geloof' in pleit Schinkel voor een speculatieve verbeelding die het sociologische denken weer publiek relevant maakt. **Het** sociale leven is niet opgesloten in de gefixeerde container van de samenleving; het is een connectief leven dat zichzelf via creatieve verbeelding transformeert. **De** sociologie moet zich opnieuw uitvinden, en Schinkel wijst daartoe een weg.

'Het is zaak je als socioloog en filosoof vooral niet te beperken tot het beschrijven of het verklaren van het bestaande, dat al dood is op het moment dat het beschreven wordt. Veel nuttiger is het opties aan te bieden voor toekomstige oriëntatie. Opties die speculatief zijn, maar die de belofte bevatten dat de abstracties waarin de complexiteit van de wereld gevangen wordt, in de toekomst misschien minder gewelddadig kunnen zijn. Dat is wat mijn werk drijft. Dit essay is een poging die gedachte verder uit te vouwen.'

Willem Schinkel (1976) werkt als bijzonder hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van zijn hand verschenen eerder onder andere *Denken in een tijd, van sociale hypochondrie* (2007) en *De nieuwe democratie* (2012).