

Voor- en dankwoord	9
Inleiding: een culturele klimaatverandering	17
<b>I - Het solitaire Zelf</b>	39
1. Eenzaamheid	41
2. De beperktheid van zelfhulp	54
3. Onsociale media	65
4. Het kwetsbare gezin	78
<b>II - Consequenties: de markt en de staat</b>	91
5. Van 'wij' naar 'ik'	93
6. Markten zonder moraal	103
7. Consuminderend van geluk	118
8. Democratie in de gevarenzone	134
9. Identiteitspoli tiek	145
10. Tijd en langetermijnconsequenties	159
<b>III - Kunnen we nog debatteren met elkaar?</b>	177
11. Post-truth	179
12. Safe space	190
13. Twee manieren van argumenteren	204
14. Slachtofferschap	216
15. De schandpaal is terug	228
16. De dood van de beschaving	235
<b>IV - Uit menselijk oogpunt</b>	249
17. Menselijke waardigheid	251
18. Zingeving	265
19. Waarom moraal?	277
20. Welke moraal?	288
21. Religie	302
<b>V - De weg vooruit</b>	321
22. Moraal doet ertoe	323
23. Van 'Ik' naar 'Wij'	337
Nawoord	355
Aanbevolen literatuur	361
Eindnoten	367