

<b>Woord vooraf</b>	<b>7</b>
Rik Pinxten & Sylvia Traey	
<b>Inleiding</b>	<b>13</b>
Rik Pinxten & Sylvia Traey	
<b>Deel I. Waardig mens zijn in tijden van onrust</b>	
<b>Hoofdstuk 1. Eeuwig collectief, eindelijk individueel</b>	<b>21</b>
Gedachten over het zelf in de wereld	21
Ine Pisters	
<b>Hoofdstuk 2. Disponibiliteit en generositeit van een verantwoordelijke wereld</b>	<b>35</b>
Jacques De Visscher	
<b>Hoofdstuk 3. Eenheid verloren die er nooit was?</b>	<b>45</b>
Ronald Commers	
<b>Deel II. Politiek-economische alternatieven van onderuit</b>	
<b>Hoofdstuk 4. Heelheid of veelheid?</b>	<b>71</b>
Francine Mestrum	
<b>Hoofdstuk 5. De Zapatista in ons bewustzijn</b>	<b>87</b>
Walter Lotens	
<b>Hoofdstuk 6. Verkokerd, versplinterd, verloren?</b>	<b>109</b>
Een pleidooi voor een politiek van verbondenheid	109
Meyrem Almaci	
<b>Deel III. Actief ingrijpen op de samenleving</b>	
<b>Hoofdstuk 7. Stukjesengagement</b>	<b>125</b>
Een ethiek zonder Grote Verhalen - Het einde van de Utopie	125
Mathias Balcaen	
<b>Hoofdstuk 8. Economische verscheidenheid en de sociale economie bril voor de blinden</b>	<b>141</b>
Nathalie Vallet	
<b>Deel IV. De mens als waarderend wezen</b>	
<b>Hoofdstuk 9. En vraag niet naar de weg</b>	<b>161</b>
Luc Bentein	
<b>Hoofdstuk 10. Eenheid in verscheidenheid of deblinden en de olifant?</b>	<b>175</b>
Rik Pinxten	
<b>Hoofdstuk 11. Verkennend gesprek over een gedekoloniseerd bestaan</b>	<b>193</b>
Hitid Fraihi & Jan Dumolyn	
<b>Over de auteurs</b>	<b>219</b>