

Over *Verlichting nu*:

'Een geweldig boek. Pinker vertelt over de vorderingen op een breed scala aan terreinen, van gezondheid tot oorlog, het milieu, geluk, gelijk rechten en de kwaliteit van leven.' – *The New York Times*

'Steven Pinkers geest baadt in pure intelligentie» diepe kennis en menselijke sympathie.' - Richard Dawkins

'Pinker is een toonbeeld van precies het soort intellectuele eerlijkheid en moed dat we nodig hebben.' - David Brooks

'Vol met verrassende gegevens en onderhoud de anekdotes.' – *Financial Times*

'*Verlichting nu* is prachtig, opbeurend en zorg ervoor dat je snel naar je laptop wilt om je Twitter-account te verwijderen.' – *The Economist*

'Laten we af en toe stoppen om van het uitzicht te genieten - dit doet Pinker door de balans te maken van hoe ver we zijn gekomen als mensheid. Lastig om niet overtuigd te worden.' – *Quartz*

'Een meesterlijke verdediging van de waarde van de moderniteit.' - *Times Higher Education*

Steven Pinker is experimenteel psycholoog en professor psychologie aan de universiteit van Harvard. Hij schreef over taal, bewustzijn en intelligentie en werd wereldberoemd met zijn boek *Ons betere ik*, waarin hij uitlegde dat het eigenlijk goed gaat met de wereld. Het unieke van Steven Pinker is dat zijn onderzoek op zoveel terreinen plaatsvindt: psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en controversie kan rekenen.

Over *Ons betere ik*:

'Pinker bewijst, geheel tegen de intuïtie in, dat de gewelddadigheid van de mensheid in de loop van de geschiedenis minder is geworden.' - Trouw

De baanbrekende *New York Times*-bestseller over de vooruitgang van de mens

Is de wereld gedoemd tot de ondergang? Is de vooruitgang afgelopen? Wie de krant erop naslaat, is geneigd die vragen met een ferme 'ja' te beantwoorden, om over sociale media nog maar te zwijgen. Maar Steven Pinker laat zich niet gek maken en kijkt naar de feiten. En die zijn hoopvol. We worden gezonder, rijker, leven meer in vrede, en zijn zelfs steeds gelukkiger. En dat is niet alleen zo in het rijke Westen, maar overal ter wereld. De oorzaak? Het vertrouwen in wetenschap en redelijk denken dat sinds de Verlichting steeds wijder is verspreid.

Wat wel waar is: die Verlichting staat onder druk. Er is scepsis tegen wetenschap, en demagogen proberen het vertrouwen in redelijk denken te ondermijnen. In dit elegante boek verdedigt Pinker vurig de waarden van de Verlichting. Met behulp van de wetenschap en het humanisme zullen we de problemen die we hebben als mensheid oplossen en verder gaan op het pad van de vooruitgang.

'Dit is niet alleen het beste boek dat Pinker ooit heeft geschreven. Het is mijn nieuwe favoriete boek aller tijden.' - Bill Gates