

'Adam Phillips is een dichter onder de denkers.' - Wim Brands
Hoe was Freud voordat hij de basis legde voor de invloedrijkste behandelmethode in de psychologie? En hoe kwam hij tot zijn theorieën? De jonge jaren van Freud zijn altijd onderbelicht gebleven, mede doordat er weinig bronnen zijn overgeleverd. Adam Phillips neemt juist deze decennia uit het leven van de grondlegger van de psychoanalyse als uitgangspunt. Hij beschrijft daarmee de geboorte van de psychoanalyse en toont aan hoezeer Freuds jeugd zijn latere werk beïnvloed heeft.

Freud schetst daarnaast een kleurrijk beeld van de Joodse gemeenschap in Wenen rond het fin de siècle, een periode waarin er voor Joodse intellectuelen een ongekeerde bewegingsvrijheid bestond, maar ook een tijdperk waarin de eerste tekenen van de genadeloze repressie die zou volgen al zichtbaar waren.

Adam Phillips is psychoanalyticus. Hij was gasthoogleraar aan de faculteit Engels van de universiteit van York en is een veelgeprezen auteur. Voor Penguin verzorgde hij de uitgave van het verzamelde werk van Freud. In Nederlandse vertaling verschenen eerder *In onbalans* en *Het onbeleefde leven*.

Over *Het ongeleefde leven*:

'Adam Phillips zet je op een onverwachte manier aan het denken. En dat maakt dat je zijn boeken toch altijd weer wilt lezen.'
de Volkskrant

'Tijdens het lezen werd ik buitengewoon jaloers op Phillips' belesenheid. Hij schenkt ons gespreksstof voor jaren borrelpraat. En dat is heel wat waard.'

Trouw