

Als met het bruto nationaal product van een land ook het percentage burgers toeneemt dat zich moet redden zonder basisonderwijs, gezondheidszorg en andere elementaire voorzieningen, kunnen we dan blijven volhouden dat zo'n land zich op een goede manier ontwikkelt? Als we ons verlaten op economische indicatoren, kunnen we dan ooit doorgronden hoe het werkelijk gesteld is met de miljarden individuen op deze wereld?

In *Mogelijkheden scheppen* betoogt Martha Nussbaum dat het heersende denken een ontwikkelingsbeleid heeft opgeleverd waarin nauwelijks aandacht wordt besteed aan enkele van de meest elementaire menselijke behoeften: waardigheid en zelfrespect. Nussbaum ontwikkelde, samen met de econoom Amartya Sen, een alternatief model waarmee de stand van de menselijke ontwikkeling kan worden bepaald, uitgaande; van de simpele vraag: wat kan elk mens doen en zijn? Welke reële mogelijkheden staan voor hem of haar open?

In deze overtuigende studie zet Nussbaum op heldere wijze de basisbeginselen van haar benadering uiteen. In deze tijd van grote ongelijkheden laat ze zien hoe we door aandacht te besteden aan de individuele mens en aan de impact van de politiek op ieders leven, mensen overal ter wereld in staat kunnen stellen om een bevredigend en creatief leven te leiden.

'Martlia Nussbaum is de grootste sociaal filosoof van haar generatie.' - *De Morgen*