

**SUSAN NEIMAN (1955)**  
is een Amerikaanse  
filosofe. Ze gaf les aan  
Yale en aan de  
universiteit van Tel Aviv.  
Momenteel woont ze in  
Duitsland, waar ze  
directeur is van de  
denktank Einstein Forum  
in Potsdam.  
Met haar eerdere boeken,  
*Het kwaad denken* en  
*Morele helderheid*, brak  
ze wereldwijd door. In  
november 2014 ontving  
ze de prestigieuze  
Spinozalens.

We kijken vaak met weemoed terug op onze jonge jaren, toen de wereld voor ons openlag en we nauwelijks verplichtingen hadden. Volwassenheid wordt vaak geassocieerd met het opgeven van onze jeugdromen, om ze vervolgens in te wisselen voor een bestaan dat een fletse afspiegeling is van het avontuurlijke, vrije leven dat we onszelf voorstelden toen we jong waren. Maar is volwassen worden echt zo erg?

Susan Neiman onderzoekt deze vraag in haar sprankelende, toegankelijke en prikkelende boek *Waarom zou je volwassen worden?* Aan de hand van het werk van beroemde filosofen als Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, David Hume en Simone de Beauvoir laat Neiman zien dat opgroeien wel degelijk een positieve wending aan ons leven kan geven. Volwassenheid, zo stelt ze, is een ideaal: iets wat misschien nooit helemaal gerealiseerd kan worden, maar wat het tegelijk waard is om na te streven.

Over *Morele helderheid*:

‘Wat mij bevalt is de ongegeneerde filosofische strijdlust waarvan het boek doortrokken is.’

- Bas Heijne, *NRCHandelsblad*

‘Een cruciaal boek van een fijnzinnige filosofe, over de nood aan morele overtuiging in een zelfkritische tijd.’ - \*\*\*\* *De Standaard*