

«Mijn persoonlijke mening is dat de meeste filosofische problemen nog niet zijn opgelost en dat sommige misschien nooit zullen worden opgelost. Het is ook niet de bedoeling om in dit boek antwoorden te geven - zelfs geen antwoorden die volgens mij misschien juist zijn - maar om de lezer kennis te laten maken met de problemen zodat die er zelf over kan nadenken. Voordat je allerlei wijsgerige theorieën leert, kun je immers beter eerst jezelf verdiepen in de filosofische vragen die deze theorieën proberen te beantwoorden. En dat gaat het beste door enkele mogelijke oplossingen te bekijken en te zien wat daar mis mee is. Ik zal dus proberen de vragen onbeantwoord te laten, maar ook als ik wel zeg wat ik denk, hoeft niemand dat voetstoots aan te nemen, tenzij hij mijn argumenten overtuigend vindt.»