

HET EVANGELIE VAN HET LIJDEN

Voorwoord – 9

I Wat het inhoudt Christus na te volgen, en de vreugde van die gedachte – 11

II Hoe kan de last licht zijn, wanneer het lijden zwaar is? – 28

III De vreugde dat de school van het lijden je vormt voor de eeuwigheid – 51

IV De vreugde dat een mens in zijn verhouding tot God altijd schuldig lijdt – 71

V De vreugde dat niet de weg nauw is, maar dat de benauwdheid de weg is – 103

VI De vreugde dat zelfs wanneer het tijdelijke lijden het zwaarst drukt, de gelukzaligheid van de eeuwigheid toch het overwicht heeft – 124

VII De vreugde dat vrijmoedigheid in staat is om in het lijden de wereld zijn macht te ontnemen, en dat ze de macht heeft smaad in eer te veranderen, ondergang in overwinning – 143

Bij de vertaling – 170

Noten – 172