

Hoi, wie ben jij?

Deze vraag beantwoord je waarschijnlijk met je naam. 'Hoi, ik ben Ties / Laura / Amir..Maar is je naam dan wie je bent? Of gaat het om je karakter of je hobby's, om waar je vandaan komt, om wie je ouders zijn? En kun je eigenlijk wel ooit écht weten wie je bent of verandert dat steeds?

Vanaf je geboorte begint jouw eigen, unieke verhaal. Gaandeweg word je steeds meer een eigen persoonlijkheid, opgebouwd uit allerlei kleine en grotere puzzelstukjes. Jouw eigen verhaal kan soms best ingewikkeld zijn, maar is ook waanzinnig interessant. Je kunt er je hele leven aan blijven werken!

Aan de hand van diverse thema's, zoals uiterlijk, familie, afkomst en karakter, bespreekt Stine Jensen op een toegankelijke manier de verschillende kanten van identiteit. De vragen en voorbeelden, tips en opdrachten zetten de lezer aan tot nadenken, voelen en filosoferen.

Stine Jensen is een bekende filosoof, schrijver en programmamaker. Haar filosofische jeugdboeken *Lieve Stine, weet jij het?*, *Ailes wat ik voel* en *Alles wat was* wonnen diverse prijzen en stonden wekenlang op de Kinderboeken bestsellerlijst.

Met illustraties van Marijke Klompmaker