

Tijdens verschillende verblijven in het Roland Holsthuis in Bergen (NH) ging Pieter Hoexum op zoek naar een antwoord op de vraag: 'Wat is thuis?' Hij werd daarbij aan het denken gezet dooreen uitspraak van Wittgenstein: 'De aspecten van de dingen die voor ons het belangrijkste zijn blijven voor ons door hun eenvoud en alledaagsheid verborgen.'

Hoexum gaat niet alleen te rade bij Wittgenstein, Heidegger, Bachelard en andere filosofen: hij dwaalt, tast de ruimte af, en merkt hoe een vreemd huis langzaam in zijn lichaam kruipt. Zo lukt het hem soms een glimp van wat thuis is opte vangen.

THUIS is een aanstekelijke verkenning van het onzichtbare alledaagse, waarin dichters, architecten en filosofen de schrijver gidsen maar even vaak op een dwaalspoor brengen: thuis is een begrip dat zich niet eenvoudig laat vastleggen.

'Een prikkelend boekover een doorsnee onderwerp.'  
– *NRC Handelsblad*

Pieter Hoexum (1968) studeerde filosofie en was boekverkoper. In 2001 won hij de Jan Hanlo Essayprijs Klein. De voorloper van *Thuis, Kleine filosofie van het rijtjeshuis*, verscheen in 2014.