

Het eerste boek van Sam Harris, *Van God los*, was de vonk voor een wereldwijd debat over de redelijkheid van religie. In de nasleep ontdekte Harris dat de meeste mensen - van religieuze fundamentalisten tot atheïstische wetenschappers - het over een punt eens waren: wetenschap heeft niets te zeggen over 'normen en waarden'.

In dit explosieve nieuwe boek rekt Sam Harris krachtig af met dit idee. Het wordt tijd dat de wetenschap de plek inneemt die de religie eeuwen lang geclaimd heeft. Harris haalt de muur tussen harde feiten en menselijke waarden neer, en spoort ons aan opnieuw na te denken over meetbare definities van goed en kwaad. Hij voorziet een toekomst waarin de wetenschap ons voorschrijft hoe we het best mogelijke leven kunnen leiden.

SAM HARRIS (1967) is filosoof, neurowetenschapper en auteur van o.a. de bestsellers *Van God los* (2007) en *Brief aan een christelijke natie* (2007). Hij woont in New York.

Als het om religie gaat, en het absurde idee dat we God nodig

hebben om goed te zijn, zwaait er niemand met een scherpere bayonet dan Sam Harris.

- Richard Dawkins

Sam Harris blaast intellectueel vuur in een eeuwenoud debat.

De rede heeft nooit een gepassioneerder advocaat gekend. –

Ian McEwan