

Plato - *Liefde voor de waarheid?* 19

Aristoteles - *Schrijf uw eigen tragedie* 23

Aurelius Augustinus - *De schepping van het innerlijk* 27

Thomas van Aquino - *Denken tot waar geen mens heeft durven gaan* 31

Desiderius Erasmus - *Zotheid om bestwil* 35

Niccolo Machiavelli - *De kunst van de macht* 39

Michel de Montaigne - *Vriendschap verenigt ons* 43

René Descartes - *Het onverwoestbare 'ik' en ons brein* 47

Blaise Pascal - *Onzekere, verwarde en verbrokkelde mensen* 51

Baruch de Spinoza - *God - of de natuur?* 5 5

Jean-Jacques Rousseau - *Doordeweeks verlicht, in het weekend romantisch* 5 9

Immanuel Kant - *Vrije wil in een almaar wetenschappelijker wereld* 63

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - *'Het verleden is een vreemd land'* 61

Arthur Schopenhauer - *Rationaliteit is oppervlakte* 71

Soren Kierkegaard - *Ieder zijn eigen levensvulling* 75

Karl Marx - *Scherpzinnige boeman* 79

Friedrich Nietzsche - *Mens, durf te leven!* 83

Ludwig Wittgenstein - *Taal is niet één geheel* 87

Martin Heidegger - *Gehoor geven aan de wereld* 91

Jean-Paul Sartre - *Vrijheid boven alles* 95

Hannah Arendt - *Het gevaar van een zachte dictatuur* 9 9

Emmanuel Levinas - *Hoe jij mij 'ik' maakt* 103

Albert Camus - *Zuivere deugd is moorddadig* 107  
Jacques

Derrida - *Hoezo plagiaat?* 111

Charles Taylor - *Zelfbewustzijn, erfenis van de religie* 115

Verder lezen 119

Verantwoording 135