

Er zaten vele filosofen in de gevangenis, van Bertrand Russell tot Antonio Gramsci, maar slechts enkelen, zoals de Franse filosoof Bernard Stiegler en de Nederlandse filosoof Rein Gerritsen, zaten vast wegens het plegen van een bankoverval. Dertig jaar later staat Gerritsen aan de wieg van de forensische filosofie, het vakgebied dat de gedachten achter ons strafrechtstelsel en het gevangeniswezen bestudeert.

In deze verzameling essays staat de vraag centraal: hoe konden onze gevangenen verworden tot hogescholen voor criminaliteit, tot plekken waar we onze geesteszieken wegstoppen, waar gedetineerden systematisch worden getreiterd en waar ieder perspectief op een normaal burgerleven als sneeuw voor zon verdwijnt? En ook al is het antwoord dat Gerritsen geeft verontrustend, zijn essays tonen een wereld van milde scherts en scherpe analyses, soms ontroerend in de gesprekken met zijn kinderen, soms vilein als het gaat om het beleid van justitie, maar bovenal doorspekt met humor.