

Woord vooraf	9
Inleiding	13
Deel I Voorbij de vrije wil	15
1 Over keuzes	17
1.1 Econs en Humans	17
1.2 Emoties	18
1.3 Keuzearchitecten	23
1.4 Kiest het brein of kies ik?	24
1.5 Determinisme versus vrije wil	34
a. De vrijheid om anders te handelen (het principe van alternatieve opties)	36
b. De vrijheid om te kunnen doen of laten wat ik wil	41
c. De vrijheid als grondslag voor verantwoordelijkheid, voor handelen op basis van redenen	42
d. De vrije wil als het vermogen om een persoon te zijn, jezelf te verwerkelijken	47
e. De vrijheid volgens het existentialisme	48
f. Autonomie	52
g. De vrijheid volgens Kant	53
2 Vrijheid zonder vrije wil: Spinoza	63
Deel 2 Antwoorden op het nihilisme	79
3 Het nihilisme voorbij?	81
4 Rationaliteit en rechtvaardigheid na Auschwitz: Jean-Francois Lyotard	93
5 Verlangen zonder gebrek: Emmanuel Levinas	111
5.1 Eros of het verlangen naar het Goede	112
5.2 Verlangen zonder gebrek	120
6 Ontaarde authenticiteit: Charles Taylor	139
7 Oefenen, oefenen, oefenen: Peter Sloterdijk	159
8 Pluraliteit en virtuositeit: Hannah Arendt	183
8.1 Vita activa	185
8.2 Het leven van de geest	200
Terugblik	229
Noten	235
Bibliografie	245