

We leven in een wereld die ons voortdurend overspoelt met keuzeopties. Wie niet kiest, deelt automatisch in de keuzes die anderen, het systeem, de kerk, de moskee of de markt voor ons maken. Hoe komen we tot eigen keuzes?

Waarop kunnen we ons daarbij richten?

In *Kiezen of delen* zoekt Ellen Geerlings een antwoord op deze vraag bij vijf actuele filosofen: Lyotard, Levinas, Taylor, Sloterdijk en Arendt.

Ellen Geerlings is filosoof en auteur. Eerder publiceerde zij bij Boom *Het oog in de storm*, een succesvolle filosofiemethode voor het voortgezet onderwijs.