

'De centrale vraag van dit boek is dus: hebben het menselijk leven, de geschiedenis van de mens en de kennis van de mens eigenlijk wel zin? Zijn wij eigenlijk niet slechts dieren op een of andere planeet, een soort kosmische mieren of varkens in het heelal? Zijn wij zelf niet slechts uiterst merkwaardige wezens die voor al even merkwaardige buitenaardse wezens net zo angstaanjagend zijn als de buitenaardse wezens in onze Films voor ons?'

In *Waarom de wereld niet bestaat* behandelt Markus Gabriel de grote vragen van het leven, de vragen die kinderen ook vaak stellen: waar komen wij vandaan? Waar bevinden wij ons? Waar dient het allemaal toe? De even prikkelende als eenvoudige stelling die Gabriel in dit voor een breed publiek geschreven boek verdedigt, luidt dat eigenlijk alles bestaat (inclusief eenhoorns op de maan), maar de wereld niet.

'Een geweldig gedachte-experiment' – Slavoj Žižek

'Markus Gabriel is een speculatief wonderkind.' – Neue Zürcher Zeitung

Markus Gabriel (1980) is de jongste hoogleraar filosofie die ooit in Duitsland werd benoemd (Universiteit van Bonn). *Waarom de uereld niet bestaat* is het eerste boek van Gabriel dat in het Nederlands is vertaald.