

'Nog steeds acht ik de staat een gevaarlijke institutie, veel beleid betuttelend, maakbaarheid een illusie. Nog steeds is in mijn ogen het leven in essentie tragisch, het recht een waarborg tegen de macht en vrijheid de kern van de liberale democratie.

In *Van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbijgaan* becommentarieert politiek filosoof Paul Frissen de staat van Nederland. Niet te benauwd om heilige huisjes omver te werpen voorziet hij ontwikkelingen op terreinen van de overheid van scherp en origineel commentaar. Nu niet een theoretische en filosofische analyse over het grote verhaal van de staat, maar nog steeds actuele, ironische beschouwingen over de vele kleine verhalen van zijn dagelijks functioneren.

Paul Frissen is bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag, hoogleraar bestuurskunde in Tilburg en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Van zijn hand verscheen vorig jaar het spraakmakende *De fatale staat*.

Over *De fatale staat*

'Voor een duiding van de democratie en de politieke actualiteit is zijn nieuwe boek een rijke bron.' *De Groene Amsterdammer*

Over *De staat van verschil*

Een belangwekkend boek' *de Volkskrant*

Over *Gevaar verplicht*

'Messcherp analyseert Frissen het populisme van PVV-leider Geert Wilders.'

*Trouw*