

DE MENS HEEFT ZIJN LOT NIET IN DE
HAND, MAAR BEPAALT WEL DE
MANIER WAAROP HIJ OP DE
GEBEURTENISSEN REAGEERT.
DAT IS DE KERN VAN DE LEER VAN
DE INVLOEDRIJKE ANTIEKE
STOÏSCHE FILOSOOF EPICLETUS.
GEZONDHEID, MAATSCHAPPELIJK
AANZIEN, RIJKDOM: MAAK JE ER
NIET DRUK OM EN NEEM HET ZOALS
HET KOMT. DIE LEVENSHOUDING
LEIDT TOT VOLMAAKTE VRIJHEID EN
GELUK.