

Door de eeuwen heen hebben talloze vrouwen zich beziggehouden met filosofie, maar vaak zijn deze denkers onzichtbaar gebleven. Van Hildegard van Bingen, Belle van Zuylen en Hannah Ahrendt zullen de meeste mensen wel hebben gehoord, maar wie kent Anne Conway en Werewere Liking?

Doordat vrouwen in de regel werden uitgesloten van officiële onderwijsinstellingen, namen filosofes hun toevlucht tot andere vormen van filosofiebeoefening, zoals briefwisselingen en essays. En dat levert een onschatbare rijkdom aan filosofische bronnen op. In dit nieuwe standaardwerk worden 67 vrouwelijke denkers bij elkaar gebracht, van de Oudheid tot onze eeuw.