

Ethiek, politiek, kunst en logica. Niets laat filosoof Peter Gave ongemoeid. In de vorm van vertellingen., gedachten experimenten en verhalen. Luchtig, onderhoudend en met humor. Soms met een bizarre slotsom, 33 korte verhalen laten de lezer zich verdiepen in de meest intrigerende filosofische vraagstukken.

Hoe uniek ben jij?

Kan een moordenaar onschuldig zijn?

Is er verschil tussen een heilige en een zelfmoordterrorist?

Wat betekent het werkelijk om verliefd te zijn? Is een robot ook maar een mens?

De karakteristieke humorvolle stijl van Peter Cave maakt de onderwerpen aantrekkelijk. Aantrekkelijker en toegankelijker dan je gezien de complexiteit van de thema's zou verwachten. Cave doceert filosofie aan de City University in Londen, geeft lezingen over de hele wereld en verrast radioluisteraars van de BBC met 'de grote paradoxshow'.

Van hoe in de hemel te komen tot pijlsnelle schildpadden. Soms zet de auteur je op het verkeerde been, confronteert je met een schijnbare tegenstelling - of toch niet? - en laat je met gefronste wenkbrauwen achter.

Bedoeld voor een ieder tussen de 12 en 112 die eens voorzichtig wil proeven aan de filosofie, onderzoekend van aard is, of zich eenvoudigweg afvraagt waarom de wereld is zoals hij is.