

*De intellectuele verleiding* is een boek over intellectuelen en de politiek. De meeste boeken over dit thema zijn geschreven door intellectuelen. Hier is een ervaren politicus aan het woord. Hij demonstreert hoe gevaarlijk ideeën van intellectuelen zonder levenservaring kunnen zijn. Bolkestein begint in de achttiende eeuw, met een beschrijving van classicisme, Verlichting en Romantiek. Vervolgens beschrijft hij de politieke invloed van de Duitse idealistische filosofie en de rol van intellectuelen in de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, het opinieklimaat voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van het communisme en het fascisme. Genadeloos ontleedt hij de zogeheten fellow travellers en instanties als de Wereldraad van Kerken. Tot slot behandelt Bolkestein enige actuele thema's, zoals de Europese Unie, ontwikkelingshulp, het multiculturalisme en de kijk van intellectuelen op het kapitalisme. Met zijn vlijmscherpe pen bewijst Frits Bolkestein in *De intellectuele verleiding* nog altijd een van de origineelste denkers van ons land te zijn. Ook dit boek zal een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke debat vormen.

Over *De twee lampen van de staatsman*:

‘Bolkestein is - in termen van eruditie, taalbeheersing en vermogen tot redeneren - een gunstige uitzondering in het Nederlandse politieke landschap.’

NRC HANDELSBLAD

‘*De twee lampen van de staatsman* onderstreept het onmiskenbare belang van historisch inzicht voor het politieke langetermijnbeleid.’

DE TELEGRAAF

Frits Bolkestein is een van de meest spraakmakende politici van de afgelopen decennia. Meer dan twintig jaar was hij Kamerlid, minister en partijleider van de wd. De kroon op zijn carrière was zijn lidmaatschap van de Europese Commissie van 1999 tot 2004. Tot zijn recente boeken behoren *Grensverkenningen*, *Dagboek van een Eurocommissaris* en twee bundelingen van zijn politieke beschouwingen, *De twee lampen van de staatsman* en *Overmoed en onverstand*.