

De wereld kan prettiger, rechtvaardiger, mooier, gelukkiger, gezonder, vrijer, diervriendelijker, welvarender en duurzamer georganiseerd worden. Floris van den Berg weet hoe. Namelijk door een theorie die hij het universeel subjectivisme noemt. Universeel subjectivisme neemt als perspectief het individueel leed en probeert dat te verminderen en het geluk te bevorderen.

Wat is het goede leven? Hoe kan de maatschappij zo rechtvaardig mogelijk ingericht worden? Hoe kan de mens leven in harmonie met de natuur? Zijn culturen moreel gelijkwaardig? Wat is een duurzame en morele mens-dierrelatie? **FILOSOFIE VOOR EEN BETERE WERELD** biedt een heldere morele visie die cultuurrelativisme, onderdrukking en uitbuiting bestrijdt.

Het is vooral ook tijd voor actie. Er is veel leed op de wereld dat grotendeels gemakkelijk te voorkomen is. Elke dag sterven er mensen van de honger, terwijl er genoeg voedsel is om de huidige wereldbevolking te voeden. Elke dag sterven er mensen door gebrek aan medicijnen, terwijl die medicijnen gemakkelijk hadden kunnen worden verstrekt. Een groot probleem! is de toekomst: wij ruïneren de aarde op ongekende schaal; en de limiet van de draagkracht zal spoedig bereikt zijn. Onze levensstijl zal daarom drastisch moeten veranderen. De wereld zal er na het lezen van dit boek anders uit zien.

FLORIS VAN DE BERG (1973)  
is filosoof en docent wetenschaps-  
filosofie aan de Universiteit  
van Utrecht. Daarnaast is hij directeur van  
de seculier humanistische denktank  
Center for inquiry Low Countries en  
bestuurslid van vrijdenkersvereniging  
De Vrije Gedachte. Hij schrijft over  
secularisme, atheïsme, dierethiek,  
Milieufilosofie, mensenrechten en  
Onderwijs. Hij publiceerde de roman  
***Geleefde Brieven I: Prometheus*** en het  
pamflet ***Hoe komen we van religie af?***  
***Een ongemakkelijke liberale paradox.***