

'Wie niet in staat is deel te nemen in een gemeenschap, of daaraan geen behoefte heeft omdat hij zichzelf genoeg is, maakt geen deel uit van een polis, en is dus ofwel een beest of een god.' De opmerking van Aristoteles (384-322vC) is zijn politieke filosofie in een notendop. De mens is in zijn ogen niet alleen een verstandig, maar ook een politiek dier.

Dat deze door hem ontdekte soort nog altijd springlevend is bewijst *Het politieke dier*. Zeven hedendaagse essayisten nemen Aristoteles' vondst als uitgangspunt voor evenzovele onverwachte herontdekkingen. Frank Ankersmit, Josine Blok, Midas Dekkers, Piet Gerbrandy, Bas Heijne, Luuk van Middelaar en Wouter Vanstiphout doen een dappere poging het beest te temmen.

De mens  
is  
van nature  
een politiek dier.

Wie toch  
buiten

de  
gemeenschap  
staat

is  
god.

Of  
beest.