

IS ER EEN WEG, WAAR EEN WIL IS?  
(Inleiding van de vertalers) 7

INLEIDING 17

**I** DE FILOSOFEN EN DE WIL 25

- 1 De tijd en de mentale activiteiten 27
- 2 De wil en de Moderne Tijd 37
- 3 De belangrijkste bezwaren tegen de wil in de filosofie na de Middeleeuwen 41
- 4 Het probleem van het nieuwe 47
- 5 De botsing tussen denken en willen: de tonaliteit van de mentale activiteiten 54
- 6 Hegels oplossing: de filosofie van de geschiedenis 60

**II** *QUAESTIO MIHI FACTUS SÛM:*

DE ONTDEKKING VAN DE INNERLIJKE MENS 75

- 7 Het keuzevermogen: *proairêsis*, de voorloper van de wil 77
- 8 Apostel Paulus en de onmacht van de wil 87
- 9 Epictetus en de almacht van de wil 98
- 10 Augustinus, de eerste filosoof van de wil m