

INLEIDING 9

HOOFDSTUK 1

Wir haben es gewusst,

of we hadden het in elk geval kunnen weten **39**

HOOFDSTUK 2

Waarom mensen minder logisch zijn dan computers **61**

HOOFDSTUK 3

“Het duister van het beleefde ogenblik” **77**

HOOFDSTUK 4

Hoe weet ik dat ik geen solipsist ben? **95**

HOOFDSTUK 5

Voor een christendom zonder God **113**

HOOFDSTUK 6

Voor een communisme zonder leiders **131**

HOOFDSTUK 7

Zonder onze inbreng komen er geen andere tijden **149**

HOOFDSTUK 8

Wie zestig is en geen radicaal socialist is niet goed wijs **165**

HOOFDSTUK 9

Bepaald, beïnvloed, gedetermineerd? **183**

HOOFDSTUK 10

Niet kiezen is verliezen. Kiezen kan winnen zijn **199**