

'Alles wat u altijd had willen weten over antisemitisme, maar nooit durfde te vragen...' — Luckas Vander Taelen

'Anti-Judaïsme' en 'antisemitisme' zijn meer dan ooit delicate en beladen begrippen. 'Revisionisme' en 'antizionisme' zijn dat vandaag allicht nog meer. Aan de hand van een geschiedenis van de eeuwenoude en nog steeds actuele Jodenhaat ontknoot Abicht in De eeuwige kop van Jood de verwarring over deze beladen begrippen. Abicht zoekt naar individuele en collectieve oorzaken en verklaringen voor Jodenhaat en hoopt zo een uitweg te vinden uit deze mensonterende en dodelijke waanzin. Een serene, zo objectief mogelijke dialoog over het antisemitisme kan waarschijnlijk meer doen tegen de opnieuw toenemende onverdraagzaamheid dan tientallen wetten en evenveel taboes.

'Antisemitisme is een groeiend probleem en komt voor in alle geledingen van de maatschappij: van burgers, politici en opiniemakers tot vertegenwoordigers van het middenveld.

Toch bestaat er nauwelijks animo voor gesprekken waarbij de verschillende partners echt naar elkaar luisteren, eerder dan elkaar aanvallen of wantrouwen. Het besef dat Jodenhaat ons allen aanbelangt en niet enkel het probleem van de Joodse gemeenschap is, leeft nauwelijks.' — Brigitte Herremans

Ludo Abicht (1936) is filosoof en publicist. Hij doceerde en publiceerde veel over het Israëliësch-Palestijnse conflict, Joodse cultuur en geschiedenis, actief pluralisme, ethiek, integratie en nationalisme. Recent publiceerde hij De Bijbel: een vrij zinnige lezing en De Joden van Antwerpen.