

Iedereen stelt wel eens de kernvragen van de filosofie naar de oorsprong van wereld en mens, het onderscheid tussen goed en kwaad en de zin van het bestaan. In deze inleiding tot de filosofie staan deze drie vragen op de voorgrond. Je wil namelijk allereerst zicht verwerven op hoe de dingen juist in elkaar zitten. Vervolgens wil je zicht krijgen op de juiste manier om je uit de slag te trekken bij je handelingen. Tenslotte beoog je een juist zicht te verkrijgen op de zin van het leven. In deze publicatie staan daarom de filosofische vragen naar in-zicht, uit-zicht en zin-zicht centraal. Onze samenleving botst steeds weer op haar ondermeer economische, sociale en ecologische grenzen. Filosofie is telkens opnieuw de noodzakelijke voorwaarde om op een rationele manier antwoord te krijgen op de vraag naar inzicht, uitzicht en zinzicht in het leven. Maar blijkt filosofie ook niet van nut te zijn bij ons dagelijks wel en wee? Een fascinerend verhaal van meer dan 2500 jaar denken, waarbij de lezer kan vaststellen dat hij of zij nu zelf een bijdrage kan leveren.

Ludo Abicht doceerde filosofie en cultuurgeschiedenis aan de universiteiten van Antioch en Berkeley in de VSA en aan de Universiteit Antwerpen. Als emeritus doceert hij filosofie aan de dansschool RA.R.T.S. in Brussel. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen zoals het jodendom, nationalisme en literatuur

Hendrik Opdebeeck doceert filosofie en ethiek aan de faculteiten TEW, PSW en Letteren&Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Hij is medestichter van het actief-pluralistisch SPES forum voor zingeving in economie en samenleving. In zijn publicaties staat het impact en de cultuurfilosofische achtergronden van de globalisering centraal.