

De geesteswetenschappen hebben het niet makkelijk. Als het niet direct geld oplevert, kan het niet belangrijk zijn, het lijkt soms wel alsof iedereen er zo over denkt. Toen Fareed Zakaria nog een kind was, in India, leek het volgen van een technologische opleiding in Amerika dan ook de kortste weg naar succes.

Maar Zakaria was geïnteresseerd in andere vakken: Engels, geschiedenis, filosofie. En nu hij een succesvolle schrijver en journalist is geworden, beseft hij dat hij de juiste keuze gemaakt heeft. Juist in een tijd waarin technologie zo snel verandert, is het belangrijk om helder te denken, goed te argumenteren, en altijd te willen blijven leren. Voor die vaardigheden kun je nergens beter terecht dan bij de geesteswetenschappen, laat Zakaria zien in dit vlammeende betoog voor leergierigheid zonder grenzen.

Fareed Zakaria (1964) is een van de bekendste journalisten van de Verenigde Staten. Hij is redacteur bij Time en heeft een discussieprogramma op cnn. Met zijn boeken - *De toekomst van vrijheid* en *De wereld na Amerika* - heeft hij zich ontpopt als een van de belangrijkste deskundigen op het gebied van internationale politiek.