

Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. Politiek en religie zijn hun geloofwaardigheid kwijt en ouders hebben geen controle over het gedrag van hun kinderen. In dit boek bevreemdt Paul Verhaeghe de manier waarop autoriteit functioneert, waarom er tegenwoordig zo weinig waarde aan autoriteit wordt gehecht en wat daarvoor een alternatief kan zijn. Herstelpogingen van de vroegere autoriteit zijn tot mislukken gedoemd en verworden al gauw tot vormen van pure machtsuitoefening. Als maatschappij staan we op een wissel: richting macht of richting nieuwe autoriteit.

Verhaeghe zoekt en vindt een nieuwe invulling van autoriteit: in de groep, die een individu of instelling autoriteit verleent - van ouderverenigingen, burgergroepen tot aandeelhoudersvergaderingen. Deze verschuiving is volop bezig in opvoeding en onderwijs, politiek en economie en leidt tot mooie resultaten.

Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Gent. Met *Tussen hysterie en vrouw* (1996) en *Over normaliteit en andere afwijkingen* (2002) won hij internationale erkenning als Freud- en Lacanekkenner.

Met *Liefde in tijden van eenzaamheid* (1998) brak hij door naar een algemeen publiek; het boek werd in acht talen vertaald. In 2012 verscheen *Identiteit*, waarvan ruim 40.000 exemplaren werden verkocht.

'Een doordachte en felle aanklacht tegen de rassen die wij ons leven noemen en de tol die dat van ons eist.' – *NRC Handelsblad*

'Een scherp analyticus van de menselijke radeloosheid tegenover de krachten van "het systeem".' – *de Volkskrant*

'Identiteit is een van die boeken die je nieuwe inzichten geven in wat er met ons gebeurt en waarom.' – *The Guardian*