

In een tijd waarin velen zich beklagen over toenemende individualisering en het dikke-ik pleit organisatieadviseur en filosoof Frank Verborg juist voor méér ik. Richt je op het individu en niet op het wij, adviseert hij, dan valt het wij vanzelf als een rijpe appel uit de boom.

In zeven essays onderzoekt Verborg het geheim van ons moderne ik: die wonderbaarlijke subjectiviteit die we dagelijks ervaren. De moderne samenleving wordt echter geobsedeerd door objectiviteit, bureaucratie en controle, waardoor het individu gemakkelijk in de knel komt. Dat veroorzaakt groot onbehagen. Willen we in onze overgeorganiseerde samenleving de mens als persoon redden, dan zullen professionals, managers, bestuurders en politici persoonlijk leiderschap, ik-kracht en moraal zonder moralisme moeten tonen.