

## De tien geboden

Inleiding tot «De tien geboden»	9
I - Naast mij zult gij geen andere goden hebben	17
II - Gij zult de naam van de heer niet ijdel gebruiken	32
III - Op de zevende dag zult gij rusten	44
IV - Heb eerbied voor uw vader en uw moeder	59
V - Gij zult niet doden	72
VI - Gij zult geen overspel plegen	91
VII - Gij zult niet stelen	100
VIII - Gij zult niet vals getuigen tegen uw naaste	117
IX - Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste	129
X - Gij zult niet begeren wat uw naaste toebehoort	138
NAWOORD - De mens heeft een gruwelijke god nodig	147

\*\*\*

## De zeven hoofdzonden

Voorwoord bij «De zeven hoofdzonden»	153
INLEIDING	157
- Het zondigen kan beginnen	157
- De democratisering van de zonden	167
- De zin van het leven	173
I - Hoogmoed (Superbia)	181
II - Gulzigheid (Gula)	195
III - Hebzucht (Avaritia)	207
IV - Woede (Ira)	224
V - Wellust (Luxuria)	249
VI - Luiheid (Acedia)	261
VII - Afgunst (Invidia)	275
NAWOORD - De duivel, de hel en het paradijs	284