

FERNANDO SAVATER [*1947] is hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Madrid en een van de meest gelezen filosofen van onze tijd. Hij verwierf grote faam met talrijke internationale bestsellers over de actualiteit van de aloude levensvragen in de moderne wereld, zoals *Het goede leven*, *De waarde van opvoeden*, *Ethiek nu!* en *Het avontuur filosofie*. In zijn *Grondslagen van de ethiek* zijn de twee boekdelen gebundeld die voortkwamen uit zijn succesvolle televisieserie over de betekenis van «De Tien Geboden» en «De Zeven Hoofdzonden» in de huidige wereld. Savater richt zich in dit werk op wat hij beschouwt als het hart van de moderne filosofie: de morele dilemma's van de mens in de wereld van nu tegenover de tijdloze vraagstukken van goed en kwaad. Op de hem typerende speelse en enthousiasmerende wijze benadert hij de grote ethische dilemma's van vandaag de dag aan de hand van de Tien Geboden en de Zeven Hoofdzonden, die zo diep verankerd lijken in de westerse cultuur. Hierbij legt hij aan de lezer tal van even relevante als actuele vragen voor. Zijn de Bijbelse leefregels nog geldig in deze eeuw van globalisering? Wat betekent «*Gij zult niet doden*» nog in dit tijdsgewricht van terrorisme en oorlogen in elke uithoek van de aarde? Wat moeten we oog in oog met facebook en twitter aan met de zonden van ijdelheid, hoogmoed en overdaad? Hoe moeten we uit de voeten met het gebod tegen overspel en lust in een cultuur vol seks en erotiek? Is woede zondig te noemen in een wereld vol vluchtelingen, ongelijkheid en fundamentalisme? - Onomwonden daagt Savater de lezer uit bij elk der Tien Geboden en Zeven Hoofdzonden met hem na te denken over de ethiek van de 21ste eeuw. Dit leidt tot onverwachte, rebelse, verontrustende, maar ook vrolijke inzichten. *Grondslagen van de ethiek* is uiteindelijk bovenal een hartstochtelijk pleidooi voor de mens als maat der dingen.

«Door zijn aanstekelijke stijl geeft Fernando Savater lessen in filosofie waar een mens uitermate vrolijk van wordt.»

- NRC HANDELSBLAD –

«Prachtig! Dit is filosofie die swingt! »

- LIBERATION -