

Pluk de niet-verboden vrucht

Stiekem snoepen? Facebooken onder werktijd? Vreemdgaan? Al sinds de tijd van Adam en Eva vinden we alles wat niet mag, en waar we ons schuldig over voelen als we het toch doen, eindeloos veel spannender dan wat we onszelf wel toestaan. Waarom is dat?

In zijn weergaloze en erudiete stijl onderzoekt Adam Phillips in dit boek de filosofische, psychologische en sociale complexiteit van menselijke verlangens. Wat niet mag ervaren we als zwaarwegender dan wat geoorloofd is. Maar vergissen we ons hierin niet? Beleven we niet evenveel plezier aan alles wat toegestaan is? Vanaf de zondeval tot het werk van de grote psychoanalytische denkers uit de twintigste eeuw is wat niet verboden is altijd onderbelicht gebleven. Aan de hand van onder meer Oscar Wilde, Friedrich Nietzsche en Sigmund Freud beschrijft Phillips de betekenis en het belang van het geoorloofde.

Adam Phillips is psychoanalyticus en gasthoogleraar aan de faculteit Engels van de universiteit van York. In Nederlandse vertaling verschenen eerder zijn veelgeprezen werken *In onbalans*, *Het ongeleefde leven* en *Freud*.

‘Adam Phillips is een dichter onder de denkers.’

- Wim Brands

Over *Het ongeleefde leven*:

‘Adam Phillips zetje op een onverwachte manier aan het denken en dat maakt datje zijn boeken toch altijd weer wilt lezen.’

- de Volkskrant

‘Tijdens het lezen werd ik buitengewoon jaloers op Phillips’ belezenheid. Hij schenkt ons gespreksstof voor jaren borrelpraat. En dat is heel wat waard.’

- Trouw