

De grote filosoof en wetenschapper André Klukhuhn houdt zich al jaren bezig met de menselijke geest. *De algehele geschiedenis van het denken* is zijn magnum opus: de weergave van een leven lang denken.

Klukhuhns basisgedachten zijn dat het menselijke bewustzijn uniek is en dat wetenschap en kunst, als twee aspecten daarvan, per definitie altijd tegenstrijdig zijn, maar tegelijk ook niet zonder elkaar kunnen: ze zijn *complementair*. Centraal in dit boek staat de tweeslachtige verhouding van de mens tot zijn leefwereld: de rede, met de wetenschap als ultieme consequentie, en het gevoel, dat in de kunst tot uitdrukking wordt gebracht.

In een meesterlijke stijl, en gebruikmakend van de nieuwste inzichten, beschrijft André Klukhuhn de eeuwige spanning en het onlosmakelijke verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst. *De algehele geschiedenis van het denken* is een belangrijk en baanbrekend boek.

André Klukhuhn (1940) is scheikundige en filosoof. In 2003 verscheen zijn grote boek *De geschiedenis van het denken*, in 2008 gevolgd door *Alle mensen heten Janus*. Beide werden filosofische bestsellers.