

'Angst kun je vergelijken met duizeligheid. Als iemand neerkijkt in een gapende diepte, wordt hij duizelig, Maar hoe komt dat. Het heeft net zo goed met zijn ogen te maken als met die afgrond; want hij had ook niet naar beneden kunnen staren. In die zin is angst de duizeling van de vrijheid.'

Angst, geen mens is er vrij van.

Angst voor de toekomst, voor \wit ur mogelijk gebemen kon Angst voor ongeluk on noodlot.

Angst voor nnsprnkelijkheid en s( huid.

Vaak wordt angst beschouwd als iets waar je van af moet zien te komen. Vigilius Haufniensis ziet dat anders. Hij tekent angst als iets waardoor een mens zich kan laten vormen, sterker nog, als het enige dat absoluut vormend is.