

Inleiding: We zijn allemaal gelovig	9
1. Voorwerpen hebben innerlijke betekenis: Geurvlaggen, besmetting en historiciteit	21
2. Symbolen hebben macht: Betovering, ceremoniën en de wet van overeenkomst	53
3. Handelingen hebben verregaande gevolgen: Bijgeloof gebruiken om geluk af te dwingen	83
4. De grenzeloze geest: Psychokinese, BZW en transcendentie	121
5. De ziel leeft voort: De dood is niet het einde	161
6. De wereld leeft: Dieren, voorwerpen en goden zijn ook mensen	207
7. Alles heeft een reden: Je hebt een afspraakje met je lot	245
Nawoord	
De wereld is heilig: Een poging tot seculiere spiritualiteit	301
Dankbetuiging	315
Noten	317
Bibliografie	365
Register	371