

Miriam van Reijen leert ons om nooit meer te zeuren. Het kan als je beter nadenkt. Zelf denkt ze al jaren over haar leven. En het resultaat is ernaar: keuzestress? Kent ze niet. Angst, kent ze ook niet. Beloftes? Breekt ze met het grootste gemak. Lesgeven, promoveren op Spinoza, emigreren naar Nicaragua: ze doet gewoon wat ze wil. En volgens haar doen we dat allemaal: je doet al wat je wilt, en het is een enorme bevrijding om dat te beseffen. Zeur niet, filosofer!

*'Iedereen doet altijd wat zij het liefst wil'*

Francien Homan is afgestudeerd filosoof, schrijver en freelance corrector en redacteur. Daarnaast volgt ze een theateropleiding in Amsterdam en componeert ze pianomuziek.