

*De Weg biedt een nieuwe kijk op bijna alles*

Dit boek daagt ons uit onze diepgewortelde overtuigingen over persoonlijke ontwikkeling, macht, relaties en authenticiteit te herzien. Harvards populairste hoogleraar Michael Puett legt uit wat zes oude Chinese filosofen, onder wie Confucius en Lao Tzi, over deze thema's te vertellen hebben. Daarbij gebruikt hij voorbeelden van mensen uit de 21ste eeuw, die met zichzelf, werk, opvoeding en relaties worstelen.

Een goed leven bereik je niet door 'je ware zelf' te ontdekken en een groots plan uit te voeren, maar door de weg van innerlijke beschaving en betrokkenheid te bewandelen.

*De Weg* inspireert tot kleine, haalbare veranderingen in ons persoonlijk en maatschappelijk leven, met mogelijk grote gevolgen. Voor onszelf en de wereld.

Met zijn populaire colleges over Chinese filosofie trekt professor Michael Puett wekelijks zowat zeshonderd studenten. In *De Weg* maakt hij samen met journalist en auteur Christine Gross-Loh zijn inzichten toegankelijk, ook voor lezers zonder voorkennis.

*'De Weg toont de wijsheid van het alledaagse. Lees en leef dit boek.'*

- Coen Simon, filosoof en publicist

*'Een sprankelende kennismaking met de Chinese filosofie!'*

- Martin van Hees, hoogleraar ethiek (Vrije Universiteit Amsterdam)