

GER GROOT (1954) doceert cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is bijzonder hoogleraar filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceert veelvuldig beschouwingen, boekbesprekingen en opiniestukken in dag- en weekbladen en culturele tijdschriften. Bekende boeken van zijn hand zijn *Vier ongemakkelijke filosofen* (2003), *Het krediet van het credo* (2006), *De gelukkigste illusies* (2008) en *Religie zonder God* (2013).

‘Een bijzonder filosofisch fenomeen.’

- Peter Henk Steenhuis in *Trouw*

‘Een geëngageerd, veelzijdig essayist en scherp observator van wat er in een samenleving beweegt.’

- Jens De Vleminck over *De gelukkigste illusies* in *Tijdschrift voor Filosofie*

‘Een stimulerend, controversieel en goed geschreven boek.’

- Herman De Dijn over *Het krediet van het credo* in *Tijdschrift voor Filosofie* ‘En daar

staan wij dan - van de weeromstuit meegesleept in een filosofische discussie tussen Plato en Nietzsche die door meer dan twee millennia tijdsverschil van elkaar gescheiden worden. Je hóórt ze bakkeleien - en onwillekeurig gaan we ons mengen in hun twistgesprek. Want natuurlijk hebben ook wij over al die dingen een mening - al mag die in de loop van het debat rustig een paar keer om zijn as draaien.

Het gelijk van de één wist dat van de ander niet uit. Het zal ook óns meeslepen, totdat er een weerwoord komt dat op zijn manier indruk maakt

- of waar we zelf een *derde* positie tegenover willen stellen. Wie goed luistert, hoort het

in de geschiedenis van de filosofie twitteren,
oorverdovend soms.'

- Ger Groot in *Plato in tijden van
Photoshop*

Begrijp de wereld van nu, lees de filosofen: dat is de leidende gedachte van dit aanstekelijke boek. Ger Groot brengt vijftientig grote denkers - uiteenlopend van Plato en Aristoteles tot Karl Marx en Hannah Arendt - in gesprek met onze eigen tijd van Photoshop, mensenrechten en een verenigd Europa. Die filosofen zijn er niet alleen om ons gedachten aan te reiken, aldus Groot. Ze zijn er misschien nog wel méér om ons uit evenwicht te brengen en op het verkeerde been te zetten. Behalve leermeesters zijn het ook plaaggeesten, uitdaggers, provocateurs.

'Verwondering is het begin van alle filosofie, zo wisten de oude Grieken al. Naarmate wij meer leren herkennen van wat in andere eeuwen is gedacht, komt onze eigen werkelijkheid ons des te raadselachtiger voor. Tussen die vervreemding en herkenning in beweegt zich dit boek, van denker tot denker, van ontmoeting tot ontmoeting, van eeuw tot eeuw.'

- Ger Groot