

Woord vooraf <i>Johan Goud</i>	9
Literair	15
Een gedicht is mijn bijdrage aan dit boek ‘Verslag van een expeditie’ <i>Willem Jan Otten</i>	17
Ik kan het toch niet zeggen Over talen van de liefde Jaap Goedegebuure	25
Hulpeloze liefde Gustafsson en andere dichters over het verliefde verlangen <i>Marjoleine de Vos</i>	35
Het recht op abstractie <i>Maarten van der Graaf</i>	41
‘Erbarme dich’ God en eros in twee dichterslevens <i>Elsbeth Etty</i>	49
De liefdeloze, kleine satan in ons allemaal Over <i>De avonden</i> als een twintigste-eeuws ‘de profundis’ <i>Oek de Jong</i>	61
Slechte liefde en het verlangen naar meer <i>Amon Grunberg</i>	69
Theologisch & filosofisch	75
‘Love is just a four letter word’ Eros en amor in het boek Hooglied <i>Bob Becking</i>	77
‘God is liefde’ Een theologisch-literaire bijdrage <i>Martien E. Brinkman</i>	87
‘Love is not loving’ Over het dubbele van de liefde en hoe dit tot in de moderne literatuur doorwerkt <i>Marc De Kesel</i>	ioi
Het gevaar van de westerse naastenliefde Een essay <i>Matthea Westerduin</i>	121
Liefde tegen de moraal? Een filosofische analyse van Huckleberry Finns innerlijke worsteling op de vlucht over de Mississippi <i>Christoph Baumgartner</i>	131
Liefde, hartstocht en interpretatie <i>Hans Achterhuis</i>	143
Door woorden gekust Over lezen als liefhebben (een afscheidscollege) <i>Johan Goud</i>	153
Personalialia	173