

1. De verhuiselijking van Nederland	7
2. Korte inleiding tot thuisvoelen	21
3. Thuis in je eigen lichaam	35
4. De baring als gezinsgebeuren	37
5. Thuiskomen en de dood	40
6. Thuis Best. Over het Nederlandse ideaal van zorg	42
7. Thuisvoelen in de langdurige zorg	55
8. Eenzaam maar o, zo autonoom. Over het thuisgevoel van zelfstandig wonende mensen met psychiatrische of verstandelijke beperkingen	65
9. Thuis in de stad. Over het verschil tussen vriendschap en amicaliteit	85
10. Van de hel naar de hemel: verhuizen naar de Castro, een homoseksuele buurt in San Francisco	91
11. Nativisme en moderne zeden	104
12. Zijn we dan niet altijd al modern geweest?	120
13. Een land dat zich (niet) laat kennen	129
14. Politieke partijen, universele mensenrechten en thuisgevoel	136
15. Het kinderpardon roept veel vragen op	152
16. De radicalisering van het sinterklaasgeloof	155
Noten	158
Literatuurlijst	165
Over de co-auteurs	180
Over de auteur	182