

Schrijver A.H. J. Dautzenberg deed de afgelopen jaren veel stof opwaaien. Met zijn boeken, maar vooral ook met zijn acties. Zo publiceerde hij verschillende fake-interviews en doneerde hij zijn nier aan een onbekende. Ook werd hij lid van pedofielenvereniging Martijn en bekritiseerde hij tijdens de Avond van de Polemieken het succes van het boek *Tonio*. Dat alles kwam hem niet alleen op veel kritieken doodsbedreigingen te staan, maar leidde ook tot rechtszaken en zelfs tot ontslag. In *Rafelranden van de moraal* blikt hij terug.

Dautzenberg laat zien hoe de moraal onder invloed van de tijdgeest verandert en hoe verworvenheden als tolerantie en vrijheid van meningsuiting bedreigd worden. Het is een felle aanklacht tegen de Nieuwe Braafheid, de zwarte bladzijde van deze tijd.

‘In de herhaling komen acties net iets genuanceerder over. De emoties hebben de afgelopen tijd de vrije loop gekregen, prima, ik kan incasseren, maar nu even goed kijken, ik ben niet van de straat, hallo!’