

## *Een persoonlijke zoektocht waar ieder denkend mens wat aan kan hebben*

Journalist Joël De Ceulaer voert al vele jaren gesprekken die ergens over gaan met mensen die iets te vertellen hebben. Over wetenschap, filosofie, zingeving, religie. Over de grote vragen, de vragen die er echt toe doen in dit leven. Die gesprekken zijn bijzonder leerzaam. Maar soms ook ontluisterend. Zo viel het hem tijdens een interview met Godfried Danneels op dat de kardinaal niet helemaal begrijpt wat de evolutietheorie eigenlijk inhoudt. Een gesprek met Richard Dawkins leerde hem dan weer dat de beroemde bioloog niet snapt waar het bij religie precies om gaat. Dat zette hem aan het denken over de kloof tussen godsdienst en wetenschap. Zijn ratio en religie wel met elkaar te verzoenen? In *Gooi God niet weg* geeft De Ceulaer ons zijn verrassende visie op dit eeuwenoude probleem. Het is een snedig geschreven essay dat zowel de oprechte gelovige als de doorgewinterde atheïst een spiegel voorhoudt.

Joël De Ceulaer (1964) studeerde Germaanse filologie en wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij werkte voor verschillende media en is vandaag redacteur bij Knack. In 2012 publiceerde hij *Denken als ambacht. De levenswijsheid van tien Vlaamse filosofen*.

‘Voor het lezen van dit boek had ik God al weggegooid. Erna heb ik Hem, toch even, weer opgeraapt. Een grote verdienste.’

Jean Paul Van Bendegem

‘Onze verbeelding is goddelijk, of is het andersom? Joël De Ceulaer zorgt voor nuttige verwarring in dit sprankelende uit de hand gelopen essay.’

Guillaume Van der Stighelen